

Het huis van mijn Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden Ps. 23



VROOM AANDENKEN

aan mevrouw

ZULMA-MARIE DE GROOTE

weduwe van de heer

OCTAAF VAN DEN BERGHE

geboren te Velzeke op 28 mei 1913
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 27 november 1991,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Bestuurslid van de Gepensioneerdenvbond
Lid van de godvruchtige genootschappen der parochie.

Willy en Marie-Josée Van Den Berghe-Bradt,
kinderen en kleinkinderen,
De families De Groote, Van Den Bossche,
Van Den Berghe en Van Huffel

danken U hartelijk voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Almachtige God,
Gij hebt Uw welbeminde Zoon
tot Heer verheven, tot Koning van allen.
Voor onze vrijheid
heeft Hij het uiterste doorstaan
en zo een nieuwe toekomst voorbereid.
Dat ons werken voor het dagelijks brood
een hulde wordt aan U, een erediens
totdat Hij wederkomt, Jezus onze Heer.
(openingsgebed Christus Koning)

Een hartelijk en dienstbaar mens
hebt Gij, Vader, ons gegeven.
Voor haar gezin, voor haar man
die reeds zo lang overleden is,
voor het welzijn van familie en bureu
- zieke en hulpbehoevende eerst -
steeds was Marie in de weer,
altijd op weg voor de een of de ander.

Niet meer voor anderen te kunnen zorgen
was nu stilaan haar kruis geworden
en het viel zwaar om dragen.

Heer God, neem haar geloof,
haar werk en toewijding aan
als een hulde en erediens aan U.

Mogen we haar in gebed gedenken
en in haar edelmoedigheid navolgen.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons,
nu en in het uur van onze dood.

Drukkerij Melckebeke-Hoebeke, Zottegem

124
3.30/11/91 Bolouit Bogardou

*R.
J.
F.*