

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

REMI DE GUISMÉ

weduwnaar van

Mevrouw **Herminie Adriaensens**

echtgenoot van

Mevrouw **Emma De Cock**

geboren te Sint Maria-Lierde den 2 Januari 1886 en
er godvruchtig overleden den 22 Oktober 1945,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Tot U o Heer, heb ik mijn hart verheven; mijn
God op u heb ik mijn betrouwen gesteld... De Heer
zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid, Hij
zal mij beloonen volgens de reinheid mijner han-
den; want ik heb zijne wegen bewandeld. Ps 24-29

Met een stichtend betrouwen op God heeft Remi
de beproeving zijner ziekte doorstaan. Zacht en
gelaten ontsliep hij, zijn hart en zijn zinnen van het
aardsche afgekeerd en met groot betrouwen naar
God gekeerd.

Gelukkig de man, die den raad der goddeloozen
niet heeft gevolgd, die den weg der zondaars niet
heeft bewandeld... Ps. 1-2.

Vaarwel, geliefde echtgenoot, eens komt de dag
van samenzijn, van belooning bij den Heer. Waak
over ons kind. Bidt voor mij; vooral gij, ons klein-
kinderen.

Duurbare familie, ik dank u allen voor de hulp
die gij mijn echtgenoot gegeven hebt tijdens mijne
ziekte; vergeet me niet in uwe gebeden.

Tot weerziens in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid!
300 d. afl.

Uitg. Lafort, S^{te} Maria-Lierde.

De familiën **DE GUISMÉ, DE COCK**
en **ADRIAENSENS,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.