

" Wij hebben hier geen vast verblijf, onze bestemming is bij den Heer.,,



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Sidonie DE GUISMÉ

weduwe van Mijnheer

Victor VAN DEN BORRE

Geboren te St. Maria-Lierde, de 3 December 1869 en godvruchtig overleden te Sint Maria-Oudenhove, den 13 December 1952.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden



De zoetste vertroosting die men mededraagt in het graf is de overtuiging als een onberispelijke echtgenote, als een bezorgde moeder geleefd te hebben en de zijnen duurzame lessen en christene deugden ten erfdeel te laten. (H. Franciscus v. Sales)

Als een ware christene moeder heeft zij haar huis zorgvuldig bestuurd en haar brood in ledigheid niet geëten. Haar kinderen zijn opgestaan en hebben haar lof verkondigd, ook haar man heeft haar geprezen.

(Spr. XXXI)

Wat God haar overzond aanvaardde zij grootmoedig zij bewaarde de vrede des harten in de beproeving en bleef gelaten te midden van haar lijden. (Ecl. II)

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik sterf, maar mijn liefde voor u sterft niet. Ik zal u beminnen in de hemel gelijk ik u op aarde bemind heb. Weest niet bedroefd zoals dezen die geen hoop hebben, want ik verlaat een aarde vol ellenden voor een rijk van vrede: alleen smeeik ik u mij te willen helpen door uw gebed.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust

(7 j. en 7 quadr.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d.afl.



De familiën DE GUISMÉ, VAN DEN BORRE en CEUTERICK

dancken U van harte voor Uw welwillende deelneming en gebeden.