

+

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**Hector, Marcel DE GUISSME**

echtgenoot van Mevrouw Rachel BEKE.

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 11 maart 1922 en godvruchtig overleden in de Sint-Elisabeth-kliniek te Zottegem op 11 december 1984.

Voorzien van de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

In de tijd dat de Kerk de komst van de Heer op aarde herdenkt en er opnieuw naar uitziet, is deze man heengegaan om de volheid der Verlossing te mogen beleven. Dat is immers de betekenis van de dood voor elke gelovige mens. De advent van dit menselijk leven is uitgemond in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar deze man wordt bekleed met onvergankelijkheid en onsterfelijkheid.

Van het leven van deze echtgenoot en vader is heel wat goedheid, liefde en dankbaarheid uitgegaan. Jarenlang heeft hij gewerkt voor het welzijn van zijn gezin. Toen hem dit niet langer mogelijk was, betekende deze gedwongen rust voor hem een zware beproeving, en nam de ziekte deze man meer en meer in haar greep.

Wel was hij dankbaar om de menigvuldige

bezoeken van zijn kinderen, kon hij glimlachend en teder neerzien op de spontaneïteit van zijn kleinkinderen, en was hij een eenvoudige en goede vriend voor zijn buurmensen.

Tijdens zijn laatste levensmaanden kende hij nog het voorrecht samen met zijn echtgenote op bedevaart te mogen gaan naar het genadeoord van O.-L.-Vrouw in Lourdes-Frankrijk. Voorzeker heeft hij toen aan de Hemelmoeder aanbevolen alles waarover hij kon piekeren en zich zorgen maken.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, als echtgenoot en vader was ik zeer sterk met u verbonden. Daarom valt mijn dood u zwaar. Ik ben u allen dankbaar om uw bezorgdheid en genegenheid voor mij, om uw geduld en begrip.

Lieve kleinkinderen, van wie ik zoveel gehouden heb, vergeet mij niet in uw leven, vergeet mij vooral niet wanneer gij tot God spreekt.

Wij rouwen om de mens die wij verloren: niemand kent ons diep en groot verdriet. Maar in Zijn goedheid zal de Heer ons wel verhoren:

Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet.

De families DE GUISSME, BEKE, DE GROOTE,  
VAN DAMME, danken U.

Begraf. L. Haustraete-Ritservelt - Steenhuize  
Druk. Devleeshouwer-Hoste en zoon, Brakel