

Op U Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld.



Vroom aandenken aan
mevrouw

Ernestine Dehandschutter

weduwe van
Omer Vetsuypens

geboren te Tollembeek op 13 december
1900 en godvruchtig in familiekring over-
leden te Deftinge op 30 oktober 1991, ge-
sterkt door de H. Sakramenten der Zieken.
Medestichtster van de kristen bond der
gepensioneerden
Lid van de kristen bond ziekenzorg

De families

Dehandschutter, Vetsuypens,
Gierts en De Cock

danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Heer onze God, wij danken U voor het
leven van moeder. Terecht mocht zij zeggen
" alles is volbracht ". Nu mag zij delen in
het feest van allerheiligen.

Moeder met wijsheid en liefde hebt gij ons
omringd en voor ons gezorgd en gewerkt.
Uw geluk was ons allen gelukkig te zien.
Niets was u teveel.

Gij hebt ons een voorbeeld gegeven van
dienende liefde. Zoveel mensen hebt gij
bijgestaan van bij de geboorte, zoveel kin-
deren hebt gij gelukkig gemaakt. Zoveel
mensen geholpen in lijden en nood.

Gij hield van de mensen en van het leven.
De bond van de gepensioneerden hebt gij
helpen stichten om mensen vreugde en
vriendschap te geven.

Gij hield van de kerk, het huis van God
en het huis van gebed, daar hebt gij voor
zovelen gebeden. Gij leefde mee met alles
wat er gebeurde op de parochie.

Jij was steeds erkentelijk en dankbaar. Uw
oude dag in ons midden was een zegen
voor ons, wij waren zo innig met elkaar
verbonden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie
dank om uw genegenheid en zorg, uw
liefdevolle aanwezigheid. Nu ik ben heen-
gegaan blijven wij met elkaar verbonden in
het gebed.