

Heer, hij was goed bij ons : Gij hebt hem bij U gewild.
Uw heilige Naam weze gezegend.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL VAN
DE HEER

Evarist DEHANDSCHUTTER

Echtgenoot van Mevrouw

Cesarine BUEKENS

geboren te Oetingen op 23 juni 1892 en er godvruchtig
overleden op 6 november 1963, gesterkt door de laatste
H. H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Het leven is op aarde gegeven als een loonrijke voor-
bereiding en proeftijd : zijn eeuwige eindbestemming ligt
bij de Vader in de hemel.

De dierbare overledene was zacht van karakter ; daar-
om was hij goed tegenover echtgenote, kinderen, vrienden
en geburen, hij was werkzaam in de zorg van het dagelijks
brood ; zijn arbeid was voor hem een sterkte in zijn leven
dat hij op God gericht had. Nu mag hij met vertrouwen
naar God opkijken.

Dierbare echtgenote en kinderen, zo vlug zijn wij van
elkaar gescheiden, treurt niet want ik ga over van het
aardse naar het eeuwige. Laten wij met mekaar verenigd
blijven. Gedenkt mij in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

7 j. 7 q.

Drukk. M. Van Hassel. Oetingen.

Mevrouw Evarist DEHANDSCHUTTER-BUEKENS,
De Heer en Mevrouw Marcel DEHANDSCHUTTER-DE BACKER en
kinderen,
Mejuffter Rosa DEHANDSCHUTTER,
De Heer en Mevrouw Maurits DEHANDSCHUTTER-DE BAERE en
zoon,
De familiën DEHANDSCHUTTER, BUEKENS, VAN DER KELEN en
FRANCKX,

bedanken U voor uw deelneming en gebeden.