



Vroom en dankbaar gedenken wij

de heer

## ALBERT DE HENAU

weduwnaar van mevrouw  
Germaine Lucas

geboren te Sint-Maria-Lierde  
op 26 september 1906 en godvruchtig  
overleden te Merelbeke in het  
Prinses Josephine-Charlotteziekenhuis  
op 5 juli 1993, na het Sacrament  
der zieken te hebben ontvangen.

De families De Henau, Lucas, Soetens  
en Stevens danken  
voor de blijken van deelneming.

Op hoge ouderdom is Albert ons ontvallen. Wij willen God danken voor de vele jaren die Hij onze overledene geschonken heeft. Zoals de vruchten van het veld in de loop van de seizoenen groeien en rijpen door de kracht van de aarde en de invloed van het weer, zo is onze overledene doorheen de talrijke jaren gerijpt, door zijn ervaring met het leven en zijn omgang met de mensen. Zijn levenstijd heeft hij goed gevuld met liefdevolle aandacht en bekommernis voor velen. Vooraan stonden zijn arbeid en zijn bezorgdheid voor zijn gezin: zijn dierbare echtgenote en zijn kinderen die hij met veel inzet hielp om hun weg te vinden in het leven, zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen, die hij ten zeerste in het hart droeg. En dan was er nog het wel en wee van zijn werkmakkers, van vrienden en bekenden, die kunnen getuigen hoe vriendelijk en minzaam hij was.

Albert is bij herhaling getekend door grote beproeving. Het overlijden van zijn echtgenote, tien jaar geleden, heeft hem veel verdriet berokkend. En toen een paar jaar later ook zijn zoon Paul hem ontviel, bleef hij alleen achter, in de stille rust van zijn woning. Sindsdien was hij uiterst dankbaar tegenover alle familieleden en vrienden die hem even kwamen opzoeken. Een achttal maanden geleden werd hij getroffen door ziekte die hem veel pijn bezorgde, maar die hij moedig en zonder klagen droeg.

Terwijl in de natuur de oogst op gang kwam, is Albert van ons heengegaan. Wij geven zijn rijp voldragen leven uit handen en vertrouwen hem toe aan de levende God. Wij blijven in dankbare herinnering het vele goede dat hij voor ons heeft gedaan, meedragen. En wij bidden dat God hem nu voor goed met zijn echtgenote en zijn zoon moge verenigen in het eeuwig geluk van de hemel.