



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

ANNA DE HENAU

weduwe van de Heer
CHARLES FAINGNAERT

Geboren te Steenhuize op 15 september 1900 en
godvruchtig overleden in het Sint-Franciscus-
tehuis te Brakel op 1 mei 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De families **DE HENAU, FAINGNAERT,**
VAN DEN BOSSCHE en **VAN WAYENBERGE,**

danken U van harte voor uw blijken
van deelneming en uw gebed.

Anna wordt begraven op moederdag. Weet
Julien ervan ? Ze waren destijds op mekaar aan-
gewezen, zij eenzame weduwe en hij haar enige
zoon. Anna ging ziek van ons weg, eerst naar
de kliniek in Zottegem, later naar het Sint-
Franciscustehuis in Brakel. Julien stierf in ja-
nuari 1991.

Het leven is een tocht van vier seizoenen. Is
een tuil rozen met doornen. Is teruggeven wat
je gekregen hebt. Is je gedragen weten door een
oervertrouwen dat alles goed is. Is wachten op
de hemel op aarde.

Over Anna moet je spreken met woorden van
verlegenheid. Hier past stilte en gereserveerd-
heid. Ze leefde te bescheiden naast de drukke
levensbaan, teruggetrokken zoals ze zelf wou,
zonder behoefte aan nieuws of amusement.

Ze wordt begraven op het kerkhof van man-en-
zoon. We kijken wat hulpeloos toe, zoals het
meestal gaat bij een uitvaart. Ieder komt met
eigen verdriet, is zelf ergens onderweg in de
reis van vier seizoenen. Gezegend mensen, die
wijs en meedogend zijn, die mekaar helpen,
troosten, vér-dragen. Hoe vér ?

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59