

Onze ziel wacht op den Heer, want Hij is onze helper
en beschermer. (Ps. XXXII)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Camiel DE HENAU

weduwnaar van Mevrouw

Hortense DE POORTER

geboren te St Maria-Lierde de 4 Mei 1874 en god-
vruchtig overleden te St Maria-Oudenhove, de 17 Juli
1955, Gesterkt door de H. H. Sacramenten en de pau-
selijke zegen.



De ouderdom van de rechtvaardige is achtenswaar-
dig, niet om het getal zijner jaren, maar om zijn
kroon van deugden en verdiensten.

Wanneer gij zult sterven, zal uw grootste troost
zijn: te mogen rekenen op een door en door christe-
lijk leven, op een rechte handel en wandel, op deug-
den die gij beoefend hebt; want God dien gij gediend
hebt met geloof en onderwerping, zal u volgens zijn
barmhartigheid behandelen; uw goede werken zullen
u voorgaan, gij zult ze vinden bij de Heer.

Naar Gods' wil heeft hij geleefd, gewerkt, gebeden
en zijn ziel veilig gesteld bij de Schepper door het
goede te doen. Als een echt christen mens aanvaardde
hij de beproeving die hem overkwam, bleef in vrede
in zijn lijden en betrouwde op God.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe-
zeer ik u allen beminde en hoe heb ik uw getrouwheid
gewaardeerd in mijn laatste dagen. Ik vraag aan God
beloning voor u allen die mij zozeer bemindet en met
zoveel toewijding verzorgdet. Blijft mij in uw vrome
gebeden indachtig.

Beminde familieleden en vrienden, blijft ook gij
steeds voor mij bidden, volgt den weg dien ik u ge-
wezen heb, den weg van een schoon christelijk leven.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U.
(300 d. afl.)

De 4 Akten. 12j. aflaat

Uitg. Béni Vanderzwalmen, koster, Maria-Oudenh.



De familiën DE HENAU, DE POORTER, HELLEPUTTE en HANSKENS

bedanken voor de blijken
van kristelijke deelneming.