

" Barmhartig is God tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent ".

†

In ons gebed bidden we dankbaar voor de zielerust van mevrouw

### **CECILE DE HENAU**

echtgenote van de heer

**Adhemar Scheirlinckx**

geboren te Ophasselt op 23 november 1915 en er godvruchtig overleden op 14 maart 1980, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. kerk.

---

De families Scheirlinckx, De Henau  
Van Muylem, Van Heghe, Dierickx  
danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar de Heer teruggegaan : dromend van haar gezin, haar kinderen en kleinkinderen, kalm en gelaten, geheel aan de Heer onderworpen, om beloond te worden voor het vele goede dat zij gedurende haar leven hier op aarde verricht heeft.

En omdat zij goed geleefd heeft en tot aan het einde van haar leven God getrouw heeft gediend, aan de zijde van maar man, in de bres voor haar kinderen, het meest van al nog begaan met de kleinkinderen, daarom is dit afsterven ook geen dood maar een verandering van woonplaats, een verhuizing naar een beter eeuwig leven.

Lieve man en beste kinderen en kleinkinderen, broer, zusters en familieleden allemaal, graag was ik nog bij u gebleven, maar ik gehoorzaam graag en gewillig aan Gods stem die mij roept. Ik dank u allen, want tot het eind van mijn leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt. Onthoud mijn vermaningen, doe al uw plichten goed ; op mijn beurt zal ik vanuit de hemel al uw doen en laten nagaan en u ondersteunen in de strijd die dit leven is.

Blijven wij bidden voor elkaar.  
St. Jozef bescherm ons gezin.