

O Kruis van Jezus, in Uw schaduw wil ik rusten en hopen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL DE HENAU

Weduwnaar van Mevrouw

Hortensia Callebaut

geboren te Ophasselt den 21 September 1865, en er godvruchtig overleden den 30 April 1951, gesterkt door de laatste H.H Sakramenten.

Oud-Kerkbaljuw

Hoge jaren zijn een zegen van den Heer als zij in in godvruchtigheid worden doorgebracht. Tob.

De achtbare ouderling was een man van diep geloof en ware godsdienstzin; de goedheid van zijn edelmoedig hart, zijn rechtzinnig gemoed hadden hem de algemene achting verworven. Ps 15

Hij heeft de goede strijd gestreden; zijn levensbaan is in werk en bezorgdheid voleind. Daarom zal de Rechter hem met liefde ontvangen. De luister van Gods Huis heeft hij vurig bemind en zijn grote vreugde lag in het bijwonen der godsdienstige plechtigheden als trouwe kerkbaljuw en talentvolle zanger. Welaan dan, goede en getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde des Heren.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, troost U, ik verwissel een smartvolle aarde met het rijk der Hemelen. Hebt dank voor uw goede zorgen, voor uw liefde. Blijft mijn lessen en voorbeelden indachtig. Vergoedt mijn liefde door uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. (7 j.)

Uitgever Frans De Vos, Koster, Ophasselt



De Families De Henau ;

Callebaut ;

Raes ;

Reyngaert ;

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U