

" God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechtigden zullen Hem zien." Ps. 11,5



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

EMIEL DEHENAU

weduwnaar van Mevrouw

LAURINE VAN CAUSENBROECK

geboren te St.-Maria-Lierde op 26 januari 1904
en overleden te Ophasselt op 24 juli 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families **DEHENAU, VAN CAUSENBROECK**
SOETENS en DE CREMER,

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.

Gekomen tot een gezegende ouderdom,
heeft hij na een rijkgevulde levensloop, zijn
ziel aan zijn Schepper teruggeschonken.
Geen moeite heeft hij zich gespaard om de
zijnen te bevorderen.

Wanneer lijden en geleidelijke aftakeling
zich aanboden, heeft hij die aanvaard, in het
besef dat niemand op de wereld gekomen is
om er te blijven en in het vooruitzicht van
een gelukkig samenzijn met zijn geliefde
echtgenote die hem veel te vroeg was ont-
vallen.

Plichtgetrouw heeft hij zijn werkzaamheden
bij de spoorwegen volbracht, steeds bezorgd
voor het welzijn van zijn kinderen.

Hij was een diepgelovig man, zonder veel
uiterlijk vertoon, steeds trouw aan zijn zon-
dagsmis, en wanneer hij niet meer naar de
kerk kon gaan, ontving hij regelmatig de
kommunie thuis. We bewaren hem in onze
herinnering als een werkzame goede vader.

Dank, lieve kinderen en kleinkinderen, voor
uw goede zorgen, vooral gij, mijn dochter,
die mij bijna dertig jaar hebt geholpen en
bijgestaan.

Dank voor alles, en over de dood heen,
blijft vader en moeder gedenken in uw ge-
beden.

Dierbare familieleden en vrienden, schenk
ook mij een vurig gebed.

Ten paradijze geleiden hem de engelen !