

Goede en trouwe Dienaar kom binnen in de
vreugde van de Heer



BID VOOR DE ZIEL VAN
Heer **Emiel DE HENAU**

echtgenoot van

Mevrouw Zoë DE NORRE

geboren te Delftinge, de 6 januari 1882 en er godvruchtig overleden de 26 juni 1960, gezalfd door het H. Oliesel in extremis.

Samen met de H. Kerk bidden en vertrouwen wij:
" voor uw Gelovigen Heer, wordt het leven, door de dood niet wegg-nomen, maar slechts veranderd."

God wij danken U, omdat Gij ons zo'n goede Vader gegeven hebt. Nu Gij hem terug geroepen hebt tot U, onderwerpen wij ons in geest van Geloof en deemoed aan uw H. Will! Wij dragen in ons leven mede, al de schone gaven, welke hij ons zonder omhaal van woorden, doch door daden zo kwistig heeft medegedeeld: geloofsleven, trouwe liefde aan de Kerk, plichtsbeachting en noeste werkzaamheid.

Graag getuigen wij over hem, niet uit geplogenheid doch om de waarheid te dienen: " hij was een goed mens"! Wij bidden vurig " God hebbe zijn ziel"!

In het licht van het geloof mogen wij zeggen: het is aangenaam te sterven wanneer men wel geleefd heeft. Omdat hij God vreesde, omdat hij gans zijn leven doorbracht in prijzenswaardige betrachtingen van plicht en eer zal hij de kroon der zaligheid verwerven

Zijn Vrouw en Kinderen, Familieleden, Vrienden hebben hem bemind, daarom verlaten ze hem niet, tot zij hem door gebeden, H. H. Missen en Communieën in het Huis van de Heer hebben binnengeleid

Dierbare Echtgenote, Kinderen, Familieleden, en allen voor wie ik geleefd gezorgd en bediend heb ik dank U allen voor de trouw en wederliefde voor de vriendschap mij betoond! Laten wij in de Heer verenigd blijven, bidt voor mij, eens zien wij elkaar terug in de eeuwige gelukzaligheid.

H. H. van Jezus ontferm U over hem,

H. Ursmarus bid voor hem.

De familiën DE HENAU,
DE NORRE,
VAN DE PONTSEELE en
DE NORRE,

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.*

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge