



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

## Emiel DE HENAU

weduwnaar van Mevrouw  
Marguereta DE GLAS

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem  
op 19 juni 1912 en overleden in het  
A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op  
15 september 1996, gesterkt door  
de H. Sakramenten der zieken.

De families :

DE HENAU, DE GLAS,  
VAN DEN BERGE en WIJNAND  
danken U voor uw blijken van  
deelneming in hun rouw.

---

db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62

*Wanneer je niet meer vechten kunt,  
Wanneer het leven zwaar lijkt om dragen,  
Wanneer je staat op 't dode punt,  
Wanneer je vleugels lijken lam geslagen,  
Wanneer je uitgeschakeld wordt,  
Wanneer je staan moet langs de kant van 't leven,  
Wanneer je niets hebt dan tekort,  
Zodat je ook niets hebt om weg te geven,  
Wanneer je je zó eenzaam voelt,  
Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken,  
Wanneer Gods zee je overspoelt,  
Omdat je bent als eiland zonder dijken,  
Wanneer je vuur is uitgeblust,  
Dan is er slechts van één kant hulp,  
Wie moe is vindt bij Jezus rust.*

---

Begraaf. Van den Driessche Tel. (054) 41 28 50