



BLIJVEND AANDENKEN AAN

MEVROUW

## Eveline DE HENAU

echgenote van de Heer Emiel OLIVIER

Geboren te Deftinge op 25 juli 1931 en overleden  
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst op  
6 oktober 1994, gesterkt door de H. Sakramenten  
der zieken.

De families:

DE HENAU, OLIVIER,  
VAN DEN BERGE en DENOOSE  
danken u voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

*Te jong hebt jij ons verlaten.  
Zonder woorden, zonder afscheid.  
Doch de warmte en liefde,  
die jij ons gegeven hebt,  
dragen wij mee, diep in ons hart.  
Hoezeer, hadden wij gewild dat  
jij nog bij ons kon blijven.  
Maar ach, wij zijn zó machteloos.  
Mijn lieve vrouw, lieve moeder  
wij zullen jou nóóit vergeten.*

*Dierbare familie en goede vrienden, dank om  
uw goedheid en vergeet mij niet in uw  
gebeden.*

*Weet je, dan is er niets meer om te zeggen.  
Daar sta je, sprakeloos om je heen te staren.  
Zoekend, naar de woorden,  
die niet te vinden zijn.  
Want er zijn gewoon geen woorden voor.  
Je wacht af, wil reageren op 't "goeie" moment.  
Maar er is geen "goei" moment !  
En je denkt, je denkt, aan niets meer ...  
Niky*