

Geloofd zij Jezus Kristus.



Bid voor de zielerust van
de Heer

Gilbert DE HENAU

echtgenoot van Mevrouw
Irma DE SMET,

geboren te St. Maria-Oudenhove op 1 januari
1909 en godvruchtig overleden te Oprakel in
de St. Franciscuskliniek op 6 november 1975,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.
Gouden medaille in de orde van Leopold II.

De dierbare overledene was op Allerheiligen
in de H. Mis, waar dit gebed werd gebeden :
« Goede en almachtige God,
dankbaar voor het voorbeeld van zovele
heiligen,
die bij U hun voltooiing bereikt hebben,
bidden wij,
laat ons leven zo verlopen,
dat het ook eens bij U zijn vervulling
mag bereiken samen met alle heiligen,
met Kristus, onze Heer. »

Liefste echtgenote, zo plots en onverwachts
werd ik van U weggenomen. Hard moet dan
ook de pijn zijn van dit afscheid. Wij hebben
samen het lief en het leed gedragen van ons
gezin met en voor onze kinderen. In mijn
ziekte waart gij mijn steun en mijn troost.
In ons gebed hebben wij steeds de troost
gevonden die wij nodig hadden in het lief
en het leed van ons gezin. Bid dan ook
dit troostvol gebed van Allerheiligen.

Beste kinderen en kleinkinderen, vader hield
zoveel van U. Bewaar die liefde steeds in
uw hart en blijf moeder met dezelfde zorg
omringen.

Beste vrienden van de K.B.G., steeds was
ik blij op de vergadering eens samen te zijn
met U allen. IK dank U voor die vriendschap
en vergeet mij niet in uw gebed.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrou-
wen.

De families :

DE HENAU, DE POORTER, DE SMET en
BILLEMONT,

**• Danken U voor de blijken van kristelijke
• deelneming.**

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove