

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL  
van den Heer

## GUSTAAF DE HENAU

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIA-JULIA WALCKIERS**

geboren te Delftinge den 26 December 1868 en god-  
vruchtig overleden te Ninove den 11 Novemb. 1947  
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Hij was een rechtschapen man, rechtzinnig in  
zijn handel en wandel, vriendelijk voor iedereen en  
aangenaam van karakter.

Onverpoosd heeft hij geheel zijn leven gewerkt  
vol toewijding voor zijn bedrijf. Hij zou nu zijn  
laatste levensjaren in vrede en rust doorbrengen,  
maar de Heer heeft er anders over beschikt.

Getroffen door een pijnlijke ziekte heeft hij zijn  
stervensuur voelen naderen en in christelijke gela-  
tenheid heeft hij uit Gods handen den dood aan-  
vaard, die hem de eeuwige rust zou brengen.

Dierbare echtgenote, bloedverwanten & familie,  
ik dank u voor de genegenheid en de liefderijke  
zorgen waarmede gij mij omringd hebt.

Bidt voor mij en weest getroost ; eens zien wij  
elkander voor eeuwig weer in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d afl.

*De familie DE HENAU,  
WALCKIERS,  
LOIGNON,  
COURTEAUX.*

*danken U van harte voor de  
blijken van welgemeende  
deelneming, hun betuigd  
bij het overlijden van hun  
beminde echtgenoot, broe-  
der, schoonbroeder, oom,  
grootoom, neef en bloedver-  
want*

**Mijnheer GUSTAAF DE HENAU**

Druk. Bruylant, Geeraardsbergen