



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Irene DE HENAU

weduwe van de Heer
Georges VANDER STOCK

geboren te Hemelveerdegem op 17 augustus 1924
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te
Zottegem op 25 februari 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Lid van KLV Hemelveerdegem

De families

DEHENAU - VANDER STOCK
HENAU - DIERICKX
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op zondag 5 april 1998 om 9.30 uur.

Irene was heel vroom, van huis uit katholiek, altijd naar de kerk, op de knieën bij het Mariabeeld. Ze heeft veel gebeden, op bedevaarten en in gebedsgroepen, van Hemelveerdegem tot Banneux of Beauraing, Als Rêneken... zo hadden God en Maria er maar eentje in de kudde, toen zij nog alle schaapjes bij hun naam kenden. Irene was ook minzaam en stil, leefde een heel leven lang in de kleine boerderij langs de Trierstraat uit de tijd toen wij nog kinderen waren. Georges werkte in de meubelmakerij, Irene deed het werk thuis. Georges stierf in 1974. Broer Raf bleef aan haar zijde in het ouderlijke huis. Ze kenden elkaar. Ze zorgden voor elkaar.

Het ging de laatste tijd niet goed met Irene. Ze keek wei met ronde heldere ogen, sprak je aan en maakte een praatje, soms erg serieus, maar vertoefde vaak in een andere wereld of in andere tijden. Communicatie werd moeilijk. Je zag dat het onomkeerbaar werd. Zij ging bergafwaarts in het Neerhof te Elst waar zij het laatste lange jaar verbleef. Lopen en praten ging niet meer. Weet je wat erg is? Zo ziek worden als Irene, onrustig weg moeten zakken in de vergetelheid. Wat dan nog kan, is de goede verzorging, en dat wij verzoend raken met de gedachte dat zij het niet meer redt. Hoelang de lijdensweg? Hoever de beschadiging? Hoe groot de onmacht?

Het verhaal van Irene moet blijven klinken. Als een pleidooi voor vrede, voor minzaamheid, voor geduldig lijden zonder grootspraak, voor de goede opvang in tijden van ziekte. Een verhaal als dat van Irene eindigt wanneer er antwoord komt van de overkant. Wanneer de mens aan het einde komt van al zijn krachten, wie neemt de toekomst over? Redt God uit de diepste menselijke nood? Irene had een zeer groot Godsvertrouwen. Zij verdient de zalige eeuwigheid met het volledige antwoord op onze prangende vragen.