

In eeuwigheid, Heer, blijft Gij de rots van mijn vertrouwen.

+

VROOM AANDENKEN AAN MEJUFFROUW

## **Irma DE HENAU**

dochter van wijlen

**Charles en Julie DE CLERCQ,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 3 november 1903 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 23 maart 1985, nadat zij de Pauselijke Zegen en het Sakrament der Ziekenzalving ontvangen had.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

---

Na jaren van dienstbetoon aan medemensen is zij naar haar geboortedorp teruggekeerd om er in alle eenvoud, in vriendelijkheid voor familie en kennissen, diepgelovig en vroom, haar levensavond door te brengen. Die levensavond werd voor haar een geschenk, een gelukkige en schone bekroning van haar leven : immers tot enkele dagen voor haar dood mocht ze zich verheugen in een goede lichamelijke gezondheid en een steeds helder gebleven geest.

Voorzeker is ze de Heer voor dit alles dankbaar geweest, want zij was een mens van gebed, dat in grote eerbied geloofde in Gods aanwezig optreden in haar leven. Trouw kwam ze elk weekend de eucharistie meevertieren en hield ze eraan telkens te naderen tot de H. Kommunie. Haar leven is een waardevol leven geweest, waardevol voor haar naastbestaanden en vriendenkring, waardevol in het oog van haar Schepper en God.

Dierbare familie, hoewel ik geen gezin had, moest ik mij toch nooit eenzaam voelen, want steeds was ik welkom bij u en mocht ik ook het geluk en de vreugde die de familiebanden kunnen meebrengen, ondervinden. Steunend op dit verleden durf ik erop vertrouwen dat u mij niet zo vlug zult vergeten en dat u nu, na mijn dood, mij bij God zult aanbevelen :

« O, God, die 't eeuwig leven zijt,  
verrijzenis, onsterfelijkheid,  
wil haar Uw vrede geven ».

De families DE HENAU en DE CLERCQ,

danken U voor uw bliken van kristelijke deelneming.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel