



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Josepha DE HENAUW**

echtgenote van

Heer Gustaaf DE BACKER

geboren te Delftinge op 6 juli 1913 en plotseling overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 27 februari 1991, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Geluidloos is het de parochie doorgedaan. Josepha De Henauw is ter ruste gegaan. Daarmee is in 'n kinderrijk gezin de gezinsmoeder nu heen. Heel haar leven heeft ze in dienst gestaan van haar gezin.

Het was al voor haar man en haar kinderen. Dat was haar werkterrein. Vader moest gaan werken en was doende in het verenigingsleven van de parochie. Zij leefde met hem mee, maar was meest begaan met haar gezin.

"Geboorte, doop, gebed, communie, vormsel, kennismaking, huwelijk, de kleinkin-

deren". Er gaat nogal wat om in het hart van 'n moeder.

Sinds 'n viertal jaren was zij totaal verziekt en verzwakt.

Dan hebben vader en de kinderen, beurtelings elkaar aflossend, zich voor moeder ingezet, zoals wij het zelden zagen. Vier jaar lang. Geen woorden, maar daden. 't Was hun vanzelfsprekende wijze. Hoogtepunten in haar leven waren dan "de communie thuis krijgen.

Nu is zij heengegaan, danken de kinderen hun vader om zijn dag-en-nacht niet aflatende zorg.

Nu dankt vader, moeder en de kinderen, om hun gezinstrouwe toewijding. Haar hart rust nu waar elk hart eens tot rust komt.

Heer, God, zegen ons gezin in de liefde van Uw zorgende zegen.

De families DE HENAUW  
DE BACKER  
DE NORRE  
VAN KERCKHOVE

danken U voor de blijken van deelneming en uw gebed.

---

Rouw. V.d. Driessche

van de maele