



*Komt gij 's morgens zoeken, ik zal weg zijn.
(Job VII, 21)*

In vroom gebed gedenken wij de ziel van
de heer

Jozef DE HENAU

echtgenoot van mevrouw

Simone FORGER

Hij werd geboren te Ninove, op 22 augustus 1907,
en is er onverwacht overleden, op 8 juni 1969,
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Breekt de morgen aan weet dan dat gij misschien
de avond niet zult zien. Is de avond gevallen, be-
looft U zelf dan geen nieuwe dag. Zijt dus altijd
gereed en leeft zodanig dat de dood U nooit on-
voorbereid aantreffe. (Nav. I-23)

Mocht het gebed van de kerk ook ons vervullen
en doen bidden : « Ten paradijze geleiden U de
engelen en dat de martelaren U bij uw aankomst
opnemen. »

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, fa-
milie en vrienden, die mij zo bemind hebt : mijn
heengaan brengt leed in uw leven, doch richt uw
blikken ten hemel en gij zult de ellenden op aarde
gemakkelijker en verdienstelijker dragen.

*Een milde troost waren ons uw blikken van
innige deelneming bij het afsterven van hem
die ons zo dierbaar was.*

Wij danken U hiervoor van harte.

De families DE HENAU,
FORGER,
VAN SEVENCOTEN en
WACHTELAER.