



In de vrede des Heren ruste

MEVROUW

Maria DE HENAU

weduwe van de Heer

Raoul ANTOINE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 10 december
1901 en er plots overleden op 11 februari 1978.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

Deze overledene was een eenvoudige bid-
dende vrouw. Zij voelde zich gelukkig en
tevreden in haar oude dag, waarin zij bij
ziekte steeds een veilig onderkomen vond in
de huiskring van haar dochter. Was haar ge-
zondheid goed, dan hield ze van haar huisje,
van waaruit ze zovele bezoeken aan oude
mensen aflegde, die haar komst zeer op prijs
stelden. Enkele dagen voor haar dood ging
ze nog een bedlegerige vrouw opbeuren en
afleiding bezorgen. En toch had ook Maria
haar beproeving gekend : het afsterven van
haar echtgenoot had een grote leemte ver-
oorzaakt in haar leven en dagelijks sprak ze
de Heer voor hem ten beste. In haar eenvou-
dige goedheid was ze nog steeds een echte
moeder gebleven voor haar zoon en dochter
en ook haar kleinkinderen mochten haar graag.
Omdat ze eenvoudig en goed was zal haar

levensbeeld bij haar naastbestaanden niet zo
vlug worden uitgewist.

Waar haalde de vrouw haar tevredenheid,
haar hartelijke omgang met andere mensen ?
Waar velen geen tijd of aandacht meer heb-
ben voor gebed, bezat zij een volhardende
gebedsgeest, kon zij luisteren naar wat de
Heer te zeggen heeft aan de mensen van
deze tijd en geloofde zij in Zijn woord. De
wekelijkse eucharistieviering, als offer van
de Heer voor de mensheid, die zij trouw
bijwoonde, was vergroeid met haar dagelijks
leven.

Haar naastbestaanden bidden nu : « Heer,
wij danken U omdat Gij ons zulke moeder
geschonken hebt. Wij danken U om haar
voorbeeld van geloof en eenvoud, om haar
goedheid. Beloon haar betrouwen en geloof
in U, Heer God, en laat haar daarom voor
eeuwig bij U gelukkig zijn. Door Kristus
onze Heer ».

De families DE HENAU, ANTOINE,
DE CLERCO, BARAL,

**danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel