



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Maria DE HENAU

weduwe van de heer

Marcel DE CAMPENAERE

Geboren te Sint-Maria-Lierde op
25 juli 1905 en er thuis, omringd door haar
familie, overleden op 12 januari 2002,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen waren
voor ons een troost, wij danken u ervoor.

De kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.

Namis op zondag 24 februari 2002 om 11 uur
in de parochiekerk te St.-Maria-Lierde.

Mémé,

*We hebben je heel lang mogen kennen,
en we houden vele mooie herinneringen aan
jou over.*

*Iedereen zal jou beschrijven als een altijd
goedgemutste, steeds optimistische en goed-
lachse vrouw.*

*Ik zal je in mijn gedachten en hart bewaren,
omdat ik als kind iedere dag bij jou aan
huis kwam, voor een koffie en een koek, en
om de krant te lezen.*

*Ook de aprilgrappen die ik met je mee-
maakte, zal ik nooit kunnen vergeten.*

*Ik was fier op jou dat ik regelmatig je fiets-
banden moest oppompen, want wie kon
nog vertellen dat zijn oma nog op de fiets
reed op haar tachtigste?*

*Jouw liefde voor muziek heb je aan ons
doorgegeven, alsook jouw interesse naar
het nieuws en de actualiteit.*

*Wij willen je bedanken voor al het goede
dat je aan ons hebt meegegeven :
je levenslust, je optimisme, je zacht karakter.
Je leeft voort in ons allen maar toch :
we zullen je missen.*

Filip