

Gelukkig zijn zij allen
die hemelwaarts genood,
in Vaders handen vallen
en leven, na de dood.

†

Onverwachts is tot de heerlijkheid van de Vader
geroepen :

MEYROUW

Maria, Florida DE HENAU

echtgenote van de Heer Nestor STEENHOUDT

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 23 juni 1901
en godvruchtig overleden in de Heilig Hartkliniek
te Geraardsbergen op 18 maart 1980, gesterkt door
het Sakrament der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond van het H. Hart, het koor van
O.L. Vrouw van vreugde, de K.V.L.V. en de
kristelijke bond der gepensioneerden.

Men schrikt op bij het zo plotseling heengaan
van een gezond mens, maar men vergeet welk een
schone levensbekroning van een goed mens zulk
een heengaan was.

Zij was als vergroeid met het dorp, de fabriek,
het leven van haar kinderen, haar kerk. Nog de
vorige zondag zagen wij haar op haar vaste plaats
zitten in de Hoogmis, haar geliefde Mis.

Wij kunnen haar leven niet beter samenvatten
als : een beeld van getrouwd zijn en trouw zijn.
Getrouwd zijn : haar leven gekoppeld aan een an-
der mens : haar man; aan andere mensen : haar
kinderen.

Om authenticiteit te zijn moet die trouw een weg-
schenken zijn van U zelf, geen lening, geen verhu-
ring. Dat heeft zij gedaan in vele lange uren van
hard werken, van veel zorgen . . . en veel bidden
en een eindeloos vertrouwen op de Heer. En de
gevolgen bleven niet uit : een zoon die priester
werd, een dochter religieuze, een andere zoon in

dienst van de muziek en de liturgie van de ere-
dienst, en alle anderen gelukkig gehuwd.

En ten slotte het is niet geoorloofd de betekenis
van zulk een leven gering te schatten. Hier geldt
niet meer de hiërarchie van waarden die rekenen
met afkomst, bezit, wetenschap, klasse, rang, cultuur,
kleur en taal. Dit alles wordt teruggeworpen op
zijn eigenlijke relativiteit nl. in zoverre het bemid-
delingen waren op de afgelegde levensweg om naar
een blijvende verheerlijking te gaan bij de Heer.

Mijn dierbare echtgenoot, zo schoon was het bij
ons gouden huwelijksjubileum . . . mijn dierbare
kinderen en kleinkinderen; zo schoon was het U
allen te zien als jonge olijven rondom een welge-
dekte familietafel. Drinkt van de levensbeker zoals
ik : in trouw aan een natuurgebonden, werkzaam
leven, in trouw aan familiebanden en God : de
grote gever van al wat leeft en goed is, dan zult
Gij vanzelf in gebed voor mij overgaan.

Een milde troost waren uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming evenals uw diep mede-
voelen.

Daarvoor danken U innig :

De families **DE HENAU, STEENHOUDT,**
VAN CAUWENBERGE en **LAUWAERT.**

Druk. Haelterman - Waarbeke