

Of wij leven of sterven :  
de Heer behoren wij toe.



Tot vroom aandenken aan

MEVROUW

## Maria Irma DE HENAU

**Echtgenote van de Heer**

**Alfons VERSTOCKT.**

Geboren te St.-Maria-Lierde op 9 mei 1911 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Steenhuize-Herzele op 4 maart 1981, in extremis gezalfd met het H. Oliesel.

**Zij was lid van de Kristen Bond van  
Gepensioneerden.**

Op Aswoensdag, wanneer de kerk ons herinnert aan broosheid en vergankelijkheid, maar tevens oproept tot bekering en opgaan naar Pasen toe, de verheerlijking, is Irma, zacht en onverwacht, haast onmerkbaar, van ons heengegaan. Haar leven was getekend door harde slagen : pijnlijke wonden genezen steeds zeer langzaam, sommige gaan nooit helemaal dicht. En toch is Irma nooit verbitterd geworden. Ze was een diepgelovige vrouw, een werkzame moeder en trouwe echtgenote, die oog had voor zoveel kleine dingen. Haar huishouden beredderen voor haar gezin, broers en zusters, was haar grootste bekommernis. Daarin is ze geslaagd. Wij horen het graag door buren en vrienden unaniem getuigen. Irma was een braaf en kristelijk mens. Wij vonden in haar de weerspiegeling van Gods grenzeloze goed-

heid en zorg voor velen. Daarom mogen wij nu dankzeggen voor het vele schone en goede dat wij van haar mochten ondervinden. Dankbaar dragen wij haar beeld in ons mee.

Beste Alfons, kinderen en kleinkinderen, de vreugde en de trots van mijn leven, u allen wil ik danken, omdat ik voor u mocht zijn wat ik steeds heb verlangd. Aan wie veel geeft, zal veel gegeven worden. Gij weet wat wij voor elkaar hebben betekent. Dank u voor alles wat wij samen mochten opbouwen in lief en leed. Blijft goed voor mekaar zoals dit in ons gezin steeds voorop stond. Beste broer Alfons, ook u dank ik voor uw liefde, in alle eenvoud, die u mij steeds hebt betoond. Zoek steun en sterkte in uw gebed.

Beste vrienden van K.B.G., uw vriendschap en genegenheid in alle bijeenkomsten of uitstappen, zijn deugddoend en als het ware een riem onder het hart, een afwisseling in de herfst van het leven. Dank u allen. Goede buren en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden. Dank u.

De namis zal plaats hebben op dinsdag 24 maart te 19u30 in de parochiekerk.

Voor uw gebed en blijken van Christelijke deelneming danken :

De families

DE HENAU, VERSTOCKT,

LIMPENS en MEERMAN.

---

Uitg. M. Galle, Tolstraat, Steenhuize