

"Opdat zij in Gods huis, haar thuis moge vinden."



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Maria Virginie DE HAINAUT

weduwe van Mijnheer

Henri HAUSTRAETE

geboren te Nederhasselt de 4 oktober 1889, en overleden te Erwetegem de 7 juli 1969, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

"Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat."

Wij bidden u Heer, wees de ziel van uw dienaar Maria genadig, moge zij met u verzoend, de eeuwige rust ingaan.

Eerzaam, goed en godvruchtig is zij door het leven gegaan. En nu hebben alle zorgen en tegenheid niet meer mogen baten om haar nog langer bij ons te houden. Reeds jaren leed ze aan deze vreselijke ziekte, nu is ook dit voorbij en wij weten dat het dank zij dit lijden is dat het heengaan ons zo zwaar valt, want het is vooral het lijden dat ons aan elkaar gebonden heeft, pas nu beseffen we dat duidelijk.

Daarom, moeder, danken we u voor uw leven omdat u voor ons een middel waart om het beste van ons zelf te geven al die jaren van uw slepende ziekte en het waren er vele. Dank u voor uw leven, en wij die geloven, we weten dat uw lijden niet te vergeefs is geweest.

Kinderen, bidt nu voor mij en ik zal u gedenken bij onze vader die in de hemel op mij wacht. Hij zal nu voortaan goed zijn voor u als dank voor alles wat u voor mij hebt gedaan en onnoemelijk vele offers die u elke dag hebt gebracht zonder ooit een klacht te uiten.

Kinderen vergeet mij niet, en ook ik zal u gedenken bij ons aller vader.



De families **DE HAINAUT,**
HAUSTRAETE,
VAN DAMME en
WALRAEVENS,

zijn zeer erkentelijk voor Uw bliken van innige deelneming en **DANKEN U.**

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem