

God had ze ons geschonken voor ons geluk ; nu  
Heer, ontruk Gij haar aan onze liefde, Wij onderwer-  
pen ons zonder morren, doch ons hart breekt van  
droefheid. H. Ephrem.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw

## Marie-Hortense De Henau

weduwe van Mijnheer

**VICTOR ROELS**

geboren te Ste Maria-Lierde, de 1 Mei 1868  
en er godvruchtig overleden de 30 November 1955  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden,  
en de Pauselijke zegen « In articulo mortis »

Een goede moeder is een schat, waarvan het kind  
maar eerst de waarde kent, wanneer het haar ontberen  
moet.

Onze duurzame moeder was een beeld van zorgen  
en waakzaamheid ; onrustig was haar oog en hart op  
al de noden van haar huis en kinderen. Zij heeft als  
weduwe vol toewijding de last gedragen van een tal-  
rijk kroost. God heeft haar vele opofferingen en arbeid  
mild gezegend. Door een onverbiddelijke kwaal ge-  
troffen, stonden haar kinderen haar dag en nacht vol  
liefde en toewijding ter zijde tot zij zacht en gerust  
haar schone ziel aan O. L. Heer terugschonk.

Al wie haar kende, o God, prees en beminde U in  
haar, want de werken haars levens getuigden dat Gij  
in haar woondet.

Duurbare kinderen, vaart wel, ik sterf, maar mijn  
liefde voor U sterft niet, in de hemel zal ik U bemin-  
nen zoals ik U op aarde heb lief gehad.

H. Joan. Berckmans.

Leeft in vrede met malkander, doet zoals gij van  
uw ouders geleerd en gezien hebt en vergeet ons niet  
in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. (300 d.)

Uitg. Valère Lafort, Sinte Maria-Lierde.

De familiën DE HENAU, ROELS,

DE WOLF en VAN RUYSKENSVELDE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van deelname  
in hun rouw en danken U hiervoor.