

« Al gaan wij lichamelijk ten onder, onze geest blijft leven ».  
(2 Kor. 4, 16)



#### VRROOM AANDEKENEN AAN JUFFROUW

### Marie, Odile DE HENAU

geboren te Sint-Maria-Lierde op 20 september 1887 en godvruchtig overleden in de Sint-Elisabethkliniek te Zottegem op 16 augustus 1978, nadat ze de pauselijke zegen en het sakrament van de ziekenzalving ontvangen had.

In de avondschemering waakt Gij, Heer, als een herder over mij, ik ben uw beschermeling, veilig kan ik met U zijn.

Gans haar leven heeft Odile zich gedragen geweten in Gods hand. Daarom kon ze zo rustig de lastige kwalen in haar laatste levensjaren dragen en aanvaarden. Eerst geslagen met blindheid, later verhinderd te gaan, zeer lange tijd gedwongen haar vertrouwde omgeving te missen, bleef ze toch nog het tevreden mens, zodat zij bij allen die haar verzorgden een graag gezien oudje was. Haar geest is zeer lang helder gebleven en daarom dankte zij de Heer elke dag. Haar paternoster was nooit ver uit haar omgeving en thuis de hoogdag mogen ontvangen betekende voor haar telkens een vreugdevol gebeu-

ren. In het leven van Odile heeft God ons het bewijs geleverd, dat mensen die in Hem geloven en op Hem vertrouwen het leven aankunnen en zich nooit verlaten weten.

Dierbare zuster Marie, samen hebben wij ons leven gedeeld, samen hebben wij de goede en kwade dagen doorgebracht. Dank u om uw bezorgdheid voor mij, om al datgene waarin gij mij bijgestaan hebt. En Gij, al mijn dierbare familieleden, van wie ik in hoge ouderdom zulke grote steun en echte genegenheid mocht ondervinden, U allen dank ik om uw menigvuldige bezoeken, om uw begaan zijn met mij, om de verzorging die ook gij mij gaf. Blijft mij allen gedenken in uw zondagsmis en bidt tot God : « Gedenk, Heer, Odile, die Gij na een lang leven hier op aarde, tot U geroepen hebt. Bewaar haar in Uw en onze liefde. Geef dat zij mede mag verrijzen met Christus, wanneer Hij de doden oproept en weer tot leven wekt ».

De families DE HENAU en VAN WIJNENDAELE,  
**danken U voor uw bliken van deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel