

Wij hoeven niet te treuren zoals zij die geen  
hoop hebben (St. Paulus)

Ontving door geloof en vertrouwen in Jezus  
Christus Eeuwig Leven bij de vader

**MEVROUW**

## **MARIE PRUDENTIA DE HENAU**

weduwe van de Heer

**ARTHUR DE SMET**

geboren te Delftinge, op 5 november 1900 en  
godvruchtig overleden te Aalst, op 7 januari 1977,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---



**De families DE HENAU, DE SMET,  
STEENHOUDT en BOUVAERT,**

diep getroffen door uw blijken van kristelijk  
medeleven, danken U van harte.

Rustig, gelaten, in volle vertrouwen op de  
Heer, is de dierbare overledene en moeder,  
naar het hemels Vaderhuis teruggekeerd.

Zij was in de ware zin van het woord, een  
ingoede vrouw, eenvoudig en deugdzzaam.  
Zij heeft dagen van geluk gekend, maar zij  
heeft ze duur betaald met het ruime deel  
dat zij te dragen had aan menselijk leed.  
Zij heeft geleden toen haar lieve echtgenoot  
haar in de kracht des jaren ontviel door een  
smartelijk ongeval. Zij zelf kwam dan ook  
in een toestand die haar voerde naar een  
lijdensbed. Maar in dat alles droeg zij nog  
een lach van tevredenheid en onderwerping  
aan Gods H. Wil.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn  
dank voor alles wat gij voor mij geweest zijt.  
Het is niet mijn laatste woord van dankbaar-  
heid. Ik blijf samen met Vader voor en met  
U bidden tot de Heer ons weer samenroept  
in zijn Vaderhuis.

Beste familieleden en vrienden, schenkt mij  
allen een vurig gebed.