

O Maria, gij weet hoe zeer ik u bemin, ik stel  
op U al mijn vertrouwen, heb medelijden met mij.

† BID VOOR DE ZIEL

van

**Marie, Sidonie De Henau**

echtgenoot van

**Gustaaf De Nutte**

geboren te Ophasselt den 19 November 1893, en  
er overleden den 19 December 1947,  
voorzien van de H H Sakramenten

Langdurige kwellingen onderstond zij, droeve  
dagen en nachten bracht zij over, doch alles in  
volle onderwerping aan Gods Heiligen Wil.

Wat in zulke beproevingen troost kan bijbren-  
gen is de overtuiging dat zij, die in Gods gratie  
gelouterd zijn, eeuwig beloond worden hierboven.

H. Augustinus

De Heer zal zaligheid bewaren voor die oprecht  
van harte zijn en Hij zal beschermen degene die  
wandelen in eenvoudigheid. Prov. II

Mijn duurzame echtgenoot, ik zou gaarne met u  
nog vele jaren hebben geleefd, maar de goddelijke  
Voorzienigheid heeft er anders over geschikt.

Vaartwel, beminde kinderen en bloedverwan-  
ten, God heeft mij tot Hem geroepen, wanneer ik  
nog hoopte voor U te zorgen. Dat zijn H Wil  
geschiede. Bemint uwen vader al de dagen van  
uw leven, dient en bemint God en weest mijne  
ziel in woe gebeden indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d a)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 d a)

De Familiën DE HENAU ;  
DE NUTTE ;

zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming hun betoond bij het over-  
lijden van hun dierbare afgestorvene  
DANKEN U.

---

Uitgever R. De Vos, Ophasselt