

Enmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.



Gedenk daarom in uwe gebeden de ziel
van de heer

Rene De Henau

geboren te Deftinge op 21 november 1896 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Antwerpen op
19 februari 1969, gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

René was een noeste werker en een goeie en trouwe christen, een echte vriend voor iedereen. Na de drukke periode van arbeid op zijn bedrijf, zocht hij eerder de bescheiden eenzaamheid. Weelde of uiterlijke praal zocht hij niet, veel hulp van zijn medemens wensde hij niet, hij achtte zich sterk genoeg om zijn eenvoudig leven aan te kunnen. In zijn huis daar was hij thuis en uiterst tevreden. Zonder klacht aanvaardde hij de miseries van het oud-woorden. Hij wou zeker geen last zijn voor de anderen. In zijn regelmatige H. Mis en zijn persoonlijk gebed vond hij de kracht om zijn geloof eenvoudig maar eerlijk te beleven. God moge de ziel van deze goede man opnemen in zijn hemelse vreugde : het loon van de rechtvaardigen.

Dierbare broers, schoonzusters, bloedverwanten en vrienden, ik blijf u zeer dankbaar om uw kommer voor mij, mijn werk en mijn oud-woorden. Nu durf

ik blijven rekenen op uwe voorspraak bij de Heer, door uw gebed en H. Mis.

U ook, Frans en Agnes samen met uwe kinderen, dank ik om de stille maar stichtende aandacht die ge voor mij hadt, en vooral voor de onophoudende en eerbiedvolle zorg die ge me altijd betoond hebt. De Heer zal uw loon en vreugde zijn. Mag ik ook rekenen op uw gebed ?

Gij allen, aanwezig bij mijn laatste tocht naar mijn parochiekerk : getuigenis van christelijke deelneming neemt tijd om te bidden voor hen die heengegaan zijn, en om u te bezinnen over uw leven en eens... uw dood.

We geloven vast : tot weerziens bij de Heer.



De families

DE HENAU en VAN DE PONTSEELE

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw

Drukk. De Vbs. Koster. Overboelare