

"Laat de kleinen tot Mij komen".



Zalig aandenken
aan ons teergeliefd kindje

Silke DEHENU

geboren te Geraardsbergen op 7 mei 1994
en godvruchtig overleden te Jette
op 9 mei 1994.

Dochtertje van
Erik en Betty DEHENU-VAN HIEL
zusje van Stijn, Natasja en Ruben.

Een lief engeltje kwam bij ons,
helaas maar voor een paar dagen
maar God bescherm ons ;
't verdriet is zwaar om dragen.

Zusje, broertjes, moe en va
het spijt mij dat ik nu moest gaan.
Ge weet ik was zo graag gebleven,
maar van bij Onze Lieve Heer
kan ik u méér geven.

—
De families Dehenau, Van Hiel,
Foubert en De Nutte,
danken U voor uw blijken
van medeleven.