

*Wanneer je verdrietig bent,  
kijk dan diep in je hart  
en je zal zien dat je weent  
om wat je vreugde schonk.*

†

Tot blijvende gedachtenis aan

## **ROLAND DE HENAUW**

*echtgenoot van CARINE LEROY,*

geboren te Geraardsbergen op 17 november 1955 en overleden na een tragisch ongeval te Voorde op 28 mei 1986.

---

Het is toch niet waar ?

Niet te geloven - onmogelijk - en toch is het waar !

Met deze, ons dooreen-schuddende gevoelens vernemen de jonge echtgenote en de kleine Liesbeth - zijn pa en ma - zijn schoonpa - zijn broers en zuster - de schoonzusters en schoonbroers - heel de familiekrans - de wijk Gemeldorp - heel Deftinge - de vele vrienden en kennissen, op het werk en rondom - opgeschrikt door het onverwacht, heilloze bericht, dat Roland verongelukt is - op weg naar huis.

---

'n Jonge gezinsvader, vol levenskracht - in de bloei van zijn jaren - met de toekomst in de ogen. Gelukkig getrouwd had hij zich 'n baan en 'n huis gebouwd. Hij had huwelijksgeluk en vele vriendenbanden. De zon ging voor hem en hen op en zie .. plots wordt het donker voor zijn en onze ogen. Daar zijn geen woorden voor - geen uitleg. Niets dan vragen zonder antwoord. - Verslagenheid. In één kap gaat 'n gezins- en 'n familiege- luk aan het sidderen.

Waar is papa nu ? vraagt de kleine Liesbeth. Ik wil papa zien. Ik zal papa z'ien. Papa kan niet dood zijn. Hij leeft in de hemel en... in ons hart. Voor altijd ! Liefste Carine, ouders... ons gezin is 'n kristelijke familie. Onze verbondenheid in het geloof wordt nooit gebroken. Daarvoor zagen wij elkaar te graag. Wij kunnen, wij willen bidden. Wij geloven dat het "morgen" wordt omdat de zon van onze liefde nooit ondergaat ! Dank u, om alles.

---

*De families DE HENAUW, LEROY,  
VAN DER STRAETEN en VAN DAMME  
danken U voor de blikken van kristelijk  
medeleven, uw vroom gebed en uw aan-  
wezigheid.*

---

