

*Wij hebben hier geen blijvende woonplaats.
Ons vaderland is in de hemel.*



Gedenken wij in onze gebeden

DE HEER

André DEHOEST

echtgenoot van Mevrouw

Aline VAN OOTEGHEM

*geboren te Ronse op 16 juli 1933 en plots
overleden te Alle-sur-Semois op 24 juli 1992.*

Ondervoorzitter van de Civiele Bescherming.

De families DEHOEST, WANDELS,
VAN OOTEGHEM, DE ROUCK danken U voor
uw gebeden en uw kristelijke deelneming.

De vakantieperiode op de camping te Alle-sur-Semois is voor André een fatale vakantie geworden. Wat vreugde en plezier en ontspanning moest worden is plots omgetoverd in rouw en leed voor de familie. Zijn echtgenote en kleinzoon en vele vrienden van de camping stonden er machteloos en hulpeloos bij. Op zo'n momenten staat men geslagen. Op zo'n momenten ervaart men hoe broos ons menselijk bestaan is. De camping was zijn tweede thuis. Hij kwam er graag. Hij kwam er veel. Hij had er ook vele vrienden, die jaarlijks dezelfde plek opzochten. Zij waren er als burens die alles met mekaar meeleefden, over de grens van de taal heen. Daar heeft hij, zonder nog een woord te kunnen uitbrengen, plots afscheid genomen van dit aardse leven. Hoe pijnlijk voor zijn vrouw en kleinzoon op datzelfde moment, hoe ongelooflijk voor zoon en schoondochter. De vakantie heeft hard toegeslagen.

Hard heeft hij gewerkt, meer dan 30 jaar in dezelfde firma, tot hij er een stuk van zijn gezondheid had bij gelaten. De laatste jaren moest hij het noodgedwongen wat rustiger aandoen. Zijn gezondheid had een ferme deuk gekregen. Daarom ook trok de wijde natuur van de Ardennen hem aan.

Nu het hart van André dat zoveel van de mensen, van het leven en van de natuur gehouden heeft, is stilgevallen, bevelen wij hem, Heer, in Uw handen aan. Biddend vragen wij, Heer God, laat Uw vrede nu zijn deel zijn. Met dit gebed nemen wij afscheid van deze goede en lieve echtgenoot, vader, grootvader en vriend.

Begravenissen Allegaert, Oudenaarde
Druk nv Moerman, Nederename