

Ons allen is het gegeven met onverhuld ge-
laat de glorie van de Heer te aanschouwen
en zo herschepen te worden tot steeds heer-
lijker gelijkenis met Hem, want het is de
Geest des Heren die dit bewerkt.

2 Kor. 3,18.

+

Wij gedenken dankbaar de heer

HENRI DE HOVRE

echtgenoot van mevrouw Agnes Walraet

Hij werd geboren te Nederbrakel op 22 januari
1885 en overleed in de Heer, te Oudenaarde
op 30 november 1969.

Nadat hij het sacrament der zieken had ont-
vangen uit de handen van zijn zoon, keek hij
de mensen rondom zich aan met dankbare
ogen : „'t Was schoon" zei hij. Hij had het
goed verstaan wanneer zijn oren, ogen,
mond en handen werden gezalfd. Dit waren
immers de instrumenten waarmee hij tijdens
zijn lang leven de schoonheid in zich had
opgenomen : het wonder van een landschap,
van de muziek en van de eenvoudige mens.
Met die zintuigen heeft hij ook zelf het goede
en het schone onberekend mogen uitdelen.
Aan velen heeft hij de pracht van zijn ge-
liefde streek leren zien ; groot en klein heeft
hij leren zingen en musiceren, en zijn handen
hebben ontelbaren doen jubelen en troost ge-
geven.

Aan deze instrumenten heeft zijn rijk hart een
eigen timbre gegeven : zacht, gevoelig, met
milde humor. Hij hield bijzonder veel van het
Septet van Beethoven, vooral van de trage
beweging : rustig gaande van ritme, gevoelvul
van melodie, zonder omhaal.

In diezelfde toonaard past het vandaag te ju-
belen om deze gaven. Zijn echtgenote, kin-
deren en kleinkinderen zijn de dankbare erf-
genamen. Bij hen sluiten zich de vele familie-
leden, vrienden, muzikanten en oud-leerlingen
aan.

Nu hij is heengegaan geloven wij nog meer
dat alles wat hij voor ons was, een teken is
van Gods liefde. Zo werd het leven en ster-
ven van deze goede en schone mens een
paradijselijk introitus op de ontmoeting met
de goede Vader.

Laten wij bidden.

God, wij danken U voor de boodschap van
liefde die Gij ons in deze mens hebt geopen-
baard. Leid hem binnen in de onmetelijke
ruimte van uw goddelijke schoonheid en goed-
heid. Dit vragen wij U door Jezus Christus,
onze verzezen Heer. Amen.

Met dank vanwege de familie.

Sanderus

