

Wij bidden U om hulp o Heer,
want wij beseffen maar al te zeer
dat wij dit kruis niet kunnen dragen
als Gij het ons niet helpt te schragen.

(Christiane Bilau)

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Christiane, Magda, Maria BILAU

echtgenote van Hubert DE MEYER,

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 4 april 1934
en overleden in het OCMW-Hospitaal te Ronse
op 29 oktober 1987.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

- Lid van KVLV-Zegelsem.

- Gewezen bestuurslid van KVLV-Horebeke.

God is liefde, God is vader, enkel in 't licht
van dit mysterie kunnen wij begrijpen dat het
leven hard en toch schoon kan zijn. En voor
Christiane is het schoon geweest. Haar leven
speelde zich af in haar gezin, op de hoeve, op
53 jaar, drie en vijftig levensbladzijden: heeft
ze veel schoons geschreven... Wat het leven
haar soms ook aan pijn te dragen gaf, zij heeft
steeds moedig en blijgezind geleefd. Al die
jaren hebt gij bemind, gewerkt, gezorgd en
gebeden. Uw mooi toegewijd leven kunnen we
samenvatten in drie woorden: beminnen, werken
en bidden. Uw zondagmis was voor u vanzelf-
sprekend, zonder kwezelarij, maar echt gemeend
zocht u daar de steun om telkens, zeker de
laatste jaren, uw kruis te dragen.

Gelukkig en tevreden ontving zij de HH. Sakra-
menten, want Christiane was niet bang te
sterven. Gerust mocht ze haar schone ziel
teruggeven in de handen van de Schepper.

Liefste Hubert, Carlo en Vader, samen zijn we
gelukkig geweest. Ik ben u allen dankbaar voor
al die jaren dat wij samen mochten zijn en
waarin we lief en leed hebben gedeeld. En
vooral in het leed ondervindt een mens wat
echte liefde betekent. Hubert, probeer uit de
mooie herinneringen van ons huwelijk, nu de
moed en de kracht te putten om verder te leven
en blijf geloven dat wij eens elkaar wederzien
bij de Heer. De Heer sterke U!

Dank u, beste familieleden, goede buren en
allen die mij hebben bijgestaan en geholpen.

Bloemen zijn om mooi te zijn,
mensen om goed te zijn.

Dat laatste heeft Christiane ons geleerd.

Bidt gij samen met ons opdat uw leven een stuk
van ons wordt:

Tevreden, met een dankbaar hart, ondanks
de pijn en zorgen, met een glimlach, door
het leven gaan.

Dank U God - Dank U Christiane.

H. Moeder van Smarten, bid voor ons.

De families

BILAU, AELBRECHT,
DE MEYER, BOLANGIER,

danken U voor uw blijken van medeleven

Namis : zondag 29 november 1987 om 9.30 uur.

Rouwleiding : A. Marroyen, Brakel

Druk. Devleeschouwer - Hoste en zonen, Brakel

