



Blijvende herinnering aan

**DE HEER**

**Victor BOSSAERT**

weduwnaar van Mevrouw Bertha VINDEVOGHEL

geboren te Elsegem op 12 maart 1899 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 20 mei 1973, voorzien van de ziekensakramenten en de pauselijke zegen.

Ook de sterkste naturen worden geveld door de ziekte. Victor heeft nooit geweten wat ziek zijn betekent; zijn fors gestel liet vermoeden dat hij nog lang onder ons zou verblijven. Maar de broosheid van elk leven is in hem weer eens bewezen.

Na een werkzaam leven mocht hij van de welverdiende rust genieten. Tevoren was hij reeds zwaar beproefd geweest door het vroegtijdig afsterven van zijn echtgenote, maar moedig heeft hij zich er boven gezet. Zijn kinderen, bij wie hij sinds jaren verbleef, verzorgden hem niet enkel omdat het hun plicht was, maar vooral uit echte kinderlijke liefde. De groei en de opgang van zijn kleinkinderen gingen hem ter harte.

Mijn dierbare kinderen, graag dank ik U om alles wat gij met een groot hart voor mij gedaan hebt. Van nu af moogt gij met een gerust geweten aan mij terugdenken. Sinds dertien jaar was ik van moeder gescheiden, maar nu ben ik weer met haar verenigd, en ditmaal voorgoed. Onthoudt dat we het leven altijd moeten bekijken vanuit het perspectief van de eeuwigheid.

Lieve kleinkinderen, uw liefde en aanhankelijkheid waren mij toch zo aangenaam. Vergeet uw grootvader niet.

Beste broers en familie, in deze wereld wordt een familie door de dood stilaan uit elkaar getrokken, maar in de eeuwigheid komt ze weer samen. Vergeet mij daarom niet in uw gebed.

Heilige Jozef, bid voor Victor en voor ons allen.

Heer en Mevrouw  
Roger Haelterman-Bossaert en kinderen,

Heer en Mevrouw  
Roger Vervaeck-Bossaert en zoon,

Heer en Mevrouw  
Georges Bossaert-Depraetere en kinderen,

De families Bossaert, Vindevoghel, Vermoeren  
en Moreels,

danken U voor uw blijken  
van deelneming en gebeden.