

*Het laatste levensblad is gevallen,  
maar je blijft in ons verder leven.*

Dankbare herinnering aan

Mevrouw  
**Bertha Braekeleir**

weduwe van de heer  
**Georges Van Melkebeke**

geboren te St.-M.Oudenhove op 14 maart 1910  
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op  
24 september 1998, gesterkt door het sacrament  
der zieken.

De families Van Melkebeke, Braekeleir, Van  
Damme en Lievens danken u voor uw gebed en  
blijken van medeleven.

Op het ogenblik dat de bittere beker van het  
lijden haar uit de hand gleeed is zij heengegaan  
naar Hem die haar rots was en haar sterkte.

We zullen de zachte klank van haar stem niet  
meer horen. Toch zullen we immer voor ons  
geestes oog haar lieve gezicht blijven zien met  
die innemende glimlach die haar zo eigen was.

Wij herinneren ons met grote dankbaarheid de  
mooie jaren toen wij in haar warme woning  
vertoefden.

Het was de plaats waar wij ons veilig en  
geborgen voelden en waar we vluchtten voor  
het geraas van de moderne wereld.

Zij behoorde tot de lieden van van te lande. Het  
harde labeur had door de jaren een harde, wat  
ondoordringbare schors over haar gemoed  
gelegd, maar daaronder wisten wij een warm  
hart kloppen.

Liefste kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen, uw nabijheid in de bange uren  
van mijn levensavond was mijn troost. Zorg dat  
die hechte band van liefde die jullie aan mij en  
vader verbond nooit verbroken wordt.