



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER**

**Michel BUYENS**

weduwnaar van Mevrouw  
**Paula BOURDEAUD'HUI,**

geboren te St.-Maria-Horebeke op 11 januari  
1917 en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 16 mei 1976,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.  
Oudstrijder 1914-1918.

Heer, God, elke mens verlangt naar blijvend  
geluk, en toch komen, vroeg of laat, in ieder  
mensleven beproevingen, wordt ons lichaam  
openlijk of heimelijk bedreigd door ziekten  
en ondervinden we de broosheid van onze  
gezondheid en van ons aardse leven. Zo be-  
seffen we stilaan dat het volle geluk niet  
op aarde, maar alleen bij U kan gevonden  
worden.

Woorden van troost zijn moeilijk te vinden  
bij het heengaan van deze goede vader. Maar  
moge ons gebed en ons medevoelen met zijn  
zwaar beproefde kinderen, voor hen een ver-  
troosting zijn.

Na het vroegtijdig afsterven van hun moe-  
der in 1970 hebben ze samen met hun vader  
moedig elkaar geholpen, zoals het wel de  
laatste wens was van hun diep-kristelijke  
moeder.

Moge de herinnering aan de levensmoed

en het rotsvast geloof van zulke werkzame  
ouders stevig geankerd blijven in het hart  
en de geest van hun zonen. Die herinnering  
moge hen helpen om - nu zij alleen zijn -  
de band met hun ouders te bewaren, door te  
leven als zorgdragende broers voor elkaar,  
als waardige kinderen die de familiale en  
kristelijke deugden, die de eer van hun fa-  
milie zijn, verder doorheen het leven bewaren.

Heer, we zijn te beperkt om te doorgron-  
den wat het leven is. Midden in het leven  
ervaren we de dood. Elke liefde wordt door  
deze dood bedreigd. Van U echter weten we  
dat we niet tevergeefs beminnen : Uw liefde  
heeft voor ons de dood overwonnen.

God, Gij hebt ons in Uw dienaar Michel  
iets laten ontdekken van uw grenzeloze goed-  
heid en trouw. Breng hem nu thuis in de  
vreugde van Uw Rijk. Hij moge samen met  
Paula, voor ons, zijn kinderen, zijn familie-  
leden, zijn vrienden, zijn werkmakers en ge-  
buren allemaal, aanmoediging en trouw be-  
middelen bij Jezus, onze Heer, in wie Gij de  
wereld schenken wilt, alles wat goed is,  
gisteren, nu en altijd. Amen.

H. Cornelius, onze patroon, bid voor hem.  
Moeder Maria, in deze meimaand, b.v.o.

De families BUYENS BOURDEAUD'HUI, LUST,  
DE TEMMERMAN,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel