

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

†

BIDDEN WIJ VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## **Camiel COPPENS**

**echtgenoot van**

**Mevrouw Madeleine DE COUVREUR,**

geboren te Michelbeke op 4 oktober 1911  
en godvruchtig overleden te Zottegem in de  
St.-Elisabethkliniek op 13 februari 1986.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Een eenvoudig en minzaam man, een gelovig en werkzaam mens is van ons heengegaan. « Werken en zorgen » was zijn leven, niet om rijkdommen te vergaren maar om het dagelijks brood te verdienen.

Zoals voor zovelen in de tijd van toen, begon zijn werkbaan in de beruchte « Campagnes » over de grenzen en verliet verder jarenlang in de gevreesde mijnschachten te lande. Door zwaar laburein slaagde hij er in zijn kroostrijk gezin overeind te houden en zijn kinderen vaardig in de samenleving binnen te leiden. Dat was bemoedigend voor hem en zijn zorgzame echtgenote en ze verheugden zich terecht over het resultaat van hun arbeid en inzet.

Maar nog voor de tijd van rusten gekomen was, had de moordende beroepsziekte zijn lichaam aangetast en zijn gezondheid geknakt.

Jaren lang leed hij zonder klagen en koesterde hij de stille hoop op betere dagen. Herhaaldelijk werd hij gehospitaliseerd en toevertrouwd aan de wetenschap en medische bekwaamheid van dokters en verplegers. De trouwe liefde en toewijding van vrouw en kinderen, hun veelvuldige bezoeken, offers en gebeden vertederden zijn hart met gevoelens van dankbaarheid, gelatenheid en aanvaarding.

Als een boom aan het water geplant of als een graankorrel die in de aarde valt, zullen zijn werk, lijden en overgave overvloedig vruchten voortbrengen en zal het hemels paradijs dat God aan zijn trouwe en goede dienaars heeft beloofd, zijn deel zijn. Geliefde echtgenote, ik dank U om de zoveel attenties, voor al de zorgen en de goedheid waarmee ge mij hebt omringd.

Bemide kinderen en kleinkinderen, heb dank om uw eerbied en genegenheid. Het is mijn vurige wens dat ge elkaar blijft liefhebben en steunen rondom moeder geschaard en bidt voor mij.

Jezus barmhartigheid.

De families

COPPENS, ROMAN,  
DE COUVREUR, DE RIDDER,  
danken U.

Namis : zondag 2 maart 1986 om 9.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel  
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel