



Vroom aandenken aan de Heer

André DE JAEGER

Echtgenoot van Mevrouw Angèle GYSELINCK

Oud-leraar Econ. Wetenschappen aan het College te Melle.

Geboren te Zomergem op 2 december 1921 en onverwacht overleden te Gentbrugge op 18 juni 1987, gesterkt met de laatste H. Sacramenten in "extremis".

Bomen sterven staande. Totaal onverwacht, druk bezig met daagse dingen, werd je leven veel te vroeg afgebroken. In stomme verbijstering en schrijnend gemis zoeken wij allen een antwoord dat de pijn om je heengaan kan stillen.

Als jongeman had je je levensopdracht duidelijk afgelijnd: je gezin, alleen dat telt, het gezin waar je gelukkig en toegewijd het brood van je Liefde breekt, je vrouw en je kind gelukkig maken door je huiselijkheid, je uitsloven, je voorkomendheid; daarnaast je opdracht als leraar te Geraardsbergen en dan vooral bij ons te Melle.

Veertig jaar geleden heb je vol geestdrift je taak als leraar aangevat. Je verantwoordelijkheid was groot: de uitbouw van de economische afdeling. Je vakbekwaamheid en je doorzettingsvermogen stonden borg voor het slagen in je opdracht. Als leraar wist je je spoedig aanvaard in een schoolgemeenschap die geleid en bezield werd door religieuzen en verdiende je zeer vlug het vertrouwen en de waardering van elkeen.

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Tot aan het einde van je carrière ben je de bezielende kracht van die economische afdeling gebleven, veeleisend maar mild, bezadigd, wijs en bekommerd als een vader om het levensgeluk van zijn kinderen. Vele generaties Mellisten hebben een heel stuk van hun opleiding en opvoeding aan jou te danken. Van jou leerden ze dat efficiëntie en rendement horen bij het economisch denken, maar nooit mag daarbij de factor "mens" naar de marge worden gedrongen. En na vele gelukkige jaren heb je toen besloten je opdracht als leraar op te geven. De gezondheid van je geliefde echtgenote baarde je zorgen. Het kostte je veel moeite je collega's en je jonge volkje achter te laten, maar moedig en sterk heb je afstand gedaan. Wij zagen je node gaan.

Mr De Jaeger,

In liefde heb je geleefd voor je gezin, in toewijding voor je opvoedingswerk. Wij geloven dat je voortleeft in allen die je gekend hebben, met wie je lief en leed gedeeld hebt, een mensenleven lang. Het wordt een andere, een diepere relatie die ons doet beseffen dat de dood wel een vaderhart kan stilleggen, maar er nooit in slagen zal de Liefde ervan te doden. Moge de Heer nu je leven voltooien.

P. Overste.

Om uw gebed en bliken van medeleven danken U van harte,

Mevrouw André De Jaeger-Gyselincx,
De Heer en Mevrouw Ludie De Jaeger-Mons
en de families De Jaeger, Gyselincx, Maenhout en De Vogelaere.

Druk Jacobs Melle