

Ge moet leven met zoveel liefde voor de mensen dat ge altijd zoudt willen blijven leven.

†

WIJ GEDENKEN DANKBAAR EN GENEGEN

JOSEPH DE JAEGER

echtgenoot van ANNE-MARIE POT

Lid van de Bond van het H. Hart

De Heer gaf hem het levenslicht te Ronse op 14 maart 1930 en hij ging er naar een nieuw leven op 27 oktober 1975, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Joseph, U zijt heengegaan... dat kunnen wij niet aanvaarden. We kunnen maar niet begrijpen dat ge nu nergens meer op ons wacht. Zoveel moest er nog groeien en rijpen : nu is alles voorbij. Voor U is alles volbracht... voor ons is dit offer te zwaar.

Joseph, U hebt eerlijk getracht iets van het echte blijve leven te tonen :

van een diep-genegen zoon en broer die in stilte zocht de talrijke offers van de ouders te begrijpen en ruimschoots te vergoeden,

van een student die van huis uit en uit christelijke overtuiging geleerd hebt uw jonge krachten in te zetten voor een offervaardige jeugd, van een jonge levenslustige man die de weg van de vriendschap bezaaid heeft met bereidwillige en belangloze dienstvaardigheid,

van een eenvoudige, rechtvaardige werker die anderen trachtte te overtuigen tot vriendelijkheid en gulle hartelijkheid,

van een goeie vriend die onbewust de boodschap uitdroeg dat het soms moeilijk kan zijn mekaar te begrijpen, maar dat door goedheid alles overwonnen wordt,

van een overtuigd christen, in dienst van de parochiegemeenschap die door woord en daad de anderen voorging in trouw en durvend geloof,

van een huisvader die leefde voor en in het gezin ; daarom ook diep gelukkig was midden vrouw, kinderen en een hartelijke familiekring.

Gij allen die ik heb bemind, eenmaal slechts zal ik U pijn hebben gedaan door mijn te vroeg heengaan.

Mimi, mon grand amour, mes enfants, perles précieuses de notre tendresse, j'ouvre tout grands mes bras pour vous serrer bien fort ; laissez libre cours à vos larmes et à votre chagrin ; là, tout près de mon cœur, promettez-moi de surmonter courageusement l'immense douleur qui vous accable, de vivre ensemble la vie que je souhaitais pour vous tous.

A vous, chers papa et maman, frères et sœurs, famille bien-aimée, amis sincères, je lègue la lourde charge de veiller sur le bonheur de ceux que le destin me fait quitter si brusquement.

Je veux continuer à vivre parmi vous.

Mevrouw Joseph DE JAEGER,

Marie-Anne, Françoise, Germain en Thérèse,

De families DE JAEGER, DE KEGELEER,
POT en PIETERS,

*danken U zeer voor de bliken van
sympathie en genegenheid.*

*vous remercient pour les marques
de sympathie profonde.*

Begraf. : Firma J. Aelvoet, Ronse
Imp. Pierre Everaert, Renaix