



TOT DANKBAAR AANDEKENEN AAN
DE HEER

Jozef, Geeraard DE JAEGHER

weduwnaar van Mevrouw

Elvira VIAENE

Geboren te Nazareth, op 3 april 1912 en godvruchtig overleden in het O.L. Vrouweziekenhuis te Oudenaarde, op 31 december 1987, gesterkt met het sakrament van de zieken.

Lid van de Confreries van de H. Barbara en de H. Antonius.

Lid van « Kerk en Wereld ».

Oudstrijder van de oorlog 1940 - 1945. - Lid NSB Eine.

Vereerd met Herinneringsmedaille oorlog 1940 - 1945.

Medaille van de Regering Koning Albert I.

Lid Burgerlijke Bescherming.

Gewezen lid van de St.-Pietersvrienden.

Een goed mens is heengegaan.

In een koude en onverschillige wereld bleef hij heel zijn leven door het toonbeeld van behulpzaamheid.

Met de inzet van al zijn liefde en talenten bouwde hij samen met zijn vrouw en kinderen een mooie thuis, in de gemeenschap kon men steeds op hem beroep doen en zijn arbeid was zijn fierheid.

Doch het leven trekt ook zijn kringetjes.

De plotselinge dood van zijn oudste zoonje maar vooral het sterven van zijn vrouw kwetsten hem diep van binnen.

En bleef hij naar buiten steeds de man die, zonder veel

onthaal van woorden, in de bres bleef springen voor iedereen, het stille verdriet deed zijn werk en dwong hem afscheid te nemen van deze wereld.

Zoals hij geleefd heeft, stil maar intens bekommerd om iedereen, zo is hij ook ontslapen.

Maar ook aan zijn geloof was hij onverzettelijk trouw en daarom zijn wij vandaag ook zeker dat hij van God zal krijgen datgene waar ieder gelovig mens recht op heeft : voorgoed te delen in Gods eeuwig leven en liefde. Voor alles wat wij zo intens van hem kregen en voor alles wat wij voor hem mochten doen, voor dat alles zijn wij nu zo dankbaar en ons hart is om dit heengaan diep bedroefd.

Maar wij vouwen onze handen en weten dat de blijvende dagelijkse band tussen ons en hem, en van waaruit wij nu samen onze Schepper gedenken, dat hij ons nooit in de steek laat, maar ons blijvend omringd met zijn leven en liefde.

Etienne DE JAEGHER - PROESMANS en kinderen,
Marie-Madeleine DE JAEGHER,

Stefaan DE JAEGHER - HONDEKYN en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De families

DE JAEGHER, VIAENE, VERZELE en DENRIDDER,

**danken U van harte voor uw bliken van
deelneming in rouw en gebed.**

Namis op donderdag 21 januari 1988 om 19 uur.

Namis Confr. H. Antonius op 4 februari 1988 om 19 uur.

Namis Confr. H. Barbara op 18 februari 1988 om 19 uur.

Druk. VAN HERZELE - Oudenaarde