

Hare wegen zijn schoon geweest en al hare
voetstappen waren in vrede. Prov. 3. 17.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Marie-Rosalie DE JAEGER

weduwe van

Mijnheer Leo DE MOOR

geboren te Massemen-Westrem, de 14 september
1887 en godvruchtig overleden te Westrem, de 9
juni 1960, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Haar diep godvruchtig leven, haar tedere toewij-
ding aan echtgenoot en kinderen, mogen als voor-
beeld gesteld worden.

Zolang hare zwakke krachten het toelieten is
zij trouw geweest aan de maandelijke Communie.
Zolang het haar mogelijk was heeft zij op haar
ziekbed in de stille eenzame uren gebeden, en met
voorbeeldig geduld droeg zij de beproevingen van
een langdurige ziekte en nu is zij naar de hemel,
doch kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden,
bewaren met ontroering de gedachtenis van deze
goede moeder en brave vrouw.

Beste kinderen, dank voor de goede zorgen en
bewaar steeds de liefde voor elkaar en de trouw
aan Gods geboden. Zo zien wij elkaar in eeuwig-
heid terug.

Dat zij in Vrede ruste. Amen.

R. I. P.

Uitg. Ch.-L. Braeckman, Westrem



Mr en Mevr. Georges De Moerloose-De Moor en
kinderen,
Mijnheer en Mevr. Georges De Moor-De Groot
en kinderen,
Mijnheer en Mevr. Charles De Moor-De Moor en
kinderen,
Mijnheer en Mevr. René De Moor-De Bel,
Mijnheer en Mevr. Georges Elaut-De Moor en kin-
deren,
Mijnheer en Mevr. André De Moor-De Roeve en
kinderen,
De familie DE MOOR, DE JAEGER, DE MUL-
DER, CUSSE

Danken voor de gebeden en
blijken van medevoelen in het
smartelijk verlies dat hen treft.

Drukk. P. De Brauwer, Dorp, Oordegem.