



†
Gedenk in uw goede Gebeden
DE ZIEL VAN

Alfons-Jozef-Karel De Jonge

echtgenoot van

Maria-Celina Cieters

geboren te Pollare de 6 November 1896 en er haastig overleden de 21 Juni 1953. gesterkt door het H. Oliesel. Lid van Bond van 't H. Hart en van de Confrerie van 't H. Kruis.

Gods wegen zijn ondoordringbaar.

Heden is de mens en morgen komt hij niet meer te voorschijn!

Ik zal komen gelijk een dief in de nacht, zegt, de Heer, weest bereid. — Wij weten dat wij sterven zullen, maar we kennen noch het uur noch de dag, noch hoe of waar we sterven zullen. Ieder mens kan onvoorziens getroffen worden, het behoeft dan op een betoog, dat wij steeds tot die slag moeten bereid zijn. Gelukkig de mens die steeds leeft in trouwe plichtsvervulling van de geboden van God en kerk, en voor wie godsdienst geen ijdel woord is. Zalig zij, die in den Heer sterven!

Gelijk een stoere eik kan neergeveld worden door de storm, ligt deze kloeke landbouwer geveld door de onverbiddelijke dood: Midden in de levensjaren, midden in het werk weggerukt: maar wij mogen de troostvolle gedachte koesteren: zoals de oogst, rijp geworden, gepikt wordt om te dienen tot het welzijn van de mens, zo ook is deze sterke man gereed bevonden door de Goddelijke Maaier, om na volbrachte taak op aarde nu te dienen tot glorie van den Alwijzen Vader.

Duurbare echtgenote, geliefde kinders en klein-

kinders, wij hebben geen aardse vaarwel kunnen wisselen, moge de Heer ons allen een eeuwig weerzien verschaffen waar geen droefheid geen scheiding meer zal zijn. Ik dank u voor uw hartelijke genegenheid en toewijding, volhardt in de christelijke levenswandel en in 't betrouwen in de almachtige Vader, Die alles bestiert. Beminde broeder en zuster, familieleden en vrienden allen, blijft ook gij, gelijk de mijnen, indachtig in gebed en H. Mis en mogen wij elkaar weervinden in het Rijk Gods.

JESUS, MARIA, JOZEF.



De familiën:

DE JONGE

CIETERS

DE PELESEMAECKER

TUYPENS

danken U van harte om Uwe
gebeden en blijken van deel-
neming bij het afsterven van
hem die ons zo dierbaar was

Dr. Du Mongh-Timbermont. Denderwindeke.