

Gij zijt niet dood voor ons, o beste der moeders, gij leeft nog altijd midden van ons, en wij menen nog altijd uw lieve stem te horen.
H. Ephrem.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

JULIA DE JONGE

weduwe van Mijnheer

THEOPHIEL VAN PETEGEM

geboren te Pollare den 16 September 1868
en overleden te Melle den 17 Maart 1949,
versterkt door de Heilige Sacramenten der
stervenden.

**Lid van de Voortplanting des Geloofs en
van de broederschap van den H. Donatus**

Kostbaar in het aanschijn van God is de dood der heiligen, kostbaar als het einde van den arbeid, als de voltooide overwinning, als de deur des levens, als het begin der volmaakste veiligheid. H. Bernardus.

Als kind, als vrouw, als moeder, was zij steeds een voorbeeld; rechtschapen, godvruchtig, bezorgd, leefde zij slechts voor God, haar plicht en haar huisgezin.

Ene moeder is het grootste en edelste geheim der natuur, zegt de Heilige Basilius, en aldus leefde zij, hare kinderen opbrengende in eer en deugd, een zoon en een dochter uit ganser harte offerende in Godes dienst; dat was de edele fierheid van haar leven, dat zal haar grootste loon zijn in den hemel.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, broeders, zusters en bloedverwanten, in een hogen ouderdom verlaat ik deze aarde, doch mijne liefde voor U sterft niet, in den hemel zal ik U beminnen zoals ik U op aarde heb liefgehad.

Vergeet mij niet in Uwe gebeden en Gij, mijn zoon, Priester des Allerhoogsten, gedentk U mijner aan het altaar des Heren.
Tot wederziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)



De Familiën

DE JONGE,

VAN PETEGEM,

KESTENS,

D A N K E N

voor uw gebeden en
blijken van deelneming

Drukk. R. Luysterman-Haelterman, Ninove