

« Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze tegenspoed ». (2 Kor. 1, 3-4)

†

Dit weze een uitnodiging  
tot een vroom gebed voor

MEVROUW

**CLARA, ZULMA DEJONGHE**

Weduwe van de Heer

**ANDRE, JOZEF VANNESTE**

geboren te Izegem de 26 januari 1903, en bij ongeval overleden te Edelare-Oudenaarde de 10 december 1968 « in extremis » bediend met de heilige sacramenten van de stervenden.

Erelid van de Vrouwenbond «Kerk en Wereld», lid van de Boerinnengilde en van de Pauselijke Missiewerken.

Alles is weerom zo onverwacht gebeurd !

Als moeder sterft wordt elk kinderhart gepijnigd, maar als het afsterven gebeurt in zulke tragische en smartelijke omstandigheden zodat de kinderen zelfs de rustige en steeds welgezinde aanblik van moeder niet meer te zien krijgen... dat betekent wel de overmaat van smart.

Heer, voor zoveel menselijk lijden buigen wij diep het hoofd.

Wij bidden U dat moeder, in alles waarin zij edel en groot is geweest, tot ons mag blijven spreken.

Wij bidden U dat zij voort moge leven in ons, in ons hart, in onze levensdurf, in onze gedachten, in ons geweten.

Wij danken U voor al de vriendschap en de genegenheid die van haar is uitgegaan en voor de vrede die zij heeft gebracht aan zovelen.

Wij danken U omdat wij weten dat zij steeds haar lijden aanvaardde en samen met U haar kruis wilde dragen.

Wij danken U omdat zij, zo vergankelijk als zij was, een mens is geweest om van te houden.

Dankbaar willen wij zijn, zelfs in onze pijnlijke rouw, om onze moeder en grootmoeder.

Wij bidden samen, wij haar kinderen en kleinkinderen, haar Zuster Kloosterlinge en al haar geliefden : Neem haar op, Heer, in uw eeuwige vrede en rust, bij haar echtgenoot en al dezen die voorgingen en die reeds in de hemel op haar wachten.

Schenk ons de troost van haar beeld dat blijft in ons hart : een oprecht goede en brave moeder en grootmoeder. Amen.

---

Heer en Mevrouw  
Gilbert VANNESTE-VANNESTE,

Heer en Mevrouw  
Robert MESSIAEN-VANNESTE,

Heer en Mevrouw  
Jacques VANHOUTTE-VANNESTE,

haar kinderen ;

Jongheeren Jean-Luc en Jean-Marie VANNESTE,  
Jongheeren Luc, Dirk, Johan en Jongejuffer Rita  
MESSIAEN,

Jongheeren Marc en Geert VANHOUTTE,  
haar kleinkinderen ;

De families DEJONGHE, VANNESTE,

zeer getroffen door de gevoelens van deelneming en de blijken van genegenheid hun betoond bij het groot verlies dat hun getroffen heeft, bieden U hun ontroerde dank en diepe erkentelijkheid aan.