

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
Gerarda DE JONGHE

echtgenote van de Heer
Abel SACHEM

geboren te Oudenaarde op 11 juli 1942, en
overleden ten gevolge van een smartelijk ongeval
in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op
10 april 1975, gesterkt door het Sacrament
der zieken

Vroegtijdig is zij ons ontvallen, in tragische
omstandigheden. Het is altijd droevig, als een
jong leven onverwachts afgebroken wordt, wan-
neer de toekomst nog zoveel te bieden heeft.

Zo was het leven voor haar vol hoop, vol
verwachtingen. Haar groot verlangen „Moeder
te zijn“ was na herhaalde tegenslagen nu bijna
vervuld, zij had het gewenst, gedroomd en
vurig verlangd.

Het heeft niet mogen zijn... Zij zal bij ons
blijven voortleven in onze herinnering, als een
zachte en goede vrouw, vol levensvreugde en
kracht in dagelijkse arbeid. Zij was minzaam,
gedienstig en verdraagzaam voor iedereen.

Zij werd aan onze liefde ontrukkt. We bidden
tot God, dat de Heer haar barmhartig weze voor
het goede dat zij tot stand bracht.

Mijn geliefde Abel, ons gelukkig samenzijn hier
op aarde was zeer kort, hetgeen we samen

wilden opbouwen is plotseling afgebroken. Heb
veel moed liefste Axel, Moeke is te vroeg heen-
gegaan, wees jij nu een steun voor papa, tracht
hem zoveel mogelijk liefde en steun te geven.

Beste ouders, schoonmoeder, familieleden en
vrienden, gij die mij allen lief hadt dank ik voor
de zorgen en genegenheid die gij mij betoond
hebt. Gedenk mij allen in uw gebeden.

Samen zien wij elkander wel terug in het
hiernamaals.

De Heer Abel SACHEM, haar echtgenoot;
Jongeheer Axel SACHEM,

De Heer en Mevrouw
Gerard DE JONGHE-SANDRAP, haar ouders;
Mevrouw Albert SACHEM (†)-DE CEUKELEIRE,
 haar schoonmoeder;

De Heer en Mevrouw
Gaston HAESEBEYT-SACHEM en kinderen,
 haar schoonbroer, schoonzuster en nichtjes;

De families DE JONGHE, SACHEM, SANDRAP
en DE CEUKELEIRE

danken U voor uw opbeurend rouwbeklag,
uw genegen aanwezigheid,
uw vroom gebed.

Drukkerij Eeckhout, Munte
Rouwondern. R. De Rauw, Munkzwalm-Bearlegem