

God is barmhartig, blijft op Hem betrouwen !



Bid voor de ziel van

Mijnheer

Gilbert DEJONGHE

echtgenoot van

Mevrouw Agnès DE RUYCK

geboren te Ronse, de 18 februari 1905 en er
plotseling overleden, de 25 december 1964,
voorzien van het H. Oliesel «in extremis».

Op Kerstdag riep de Heer van het leven de
duurbare overledene tot Zich. Pijn treft in een
slag zijn echtgenote en heeft de trouwe familie-
leden stil gemaakt,

Gelukkig weten wij van Jezus Christus; het
Kerstekind, wat zijn Vader voor heeft met ons !
Zei Hij zelf niet : «God heeft zijn Zoon niet
tot de mensen gezonden om de wereld te ver-
oordelen, maar opdat de mensen zouden gered
worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet ver-
oordeeld. Hij krijgt het eeuwige leven». Jo. 3

Jezus, mocht door uw verdienste, Gilbert op
Kerstdag zijn eerste jaardag vieren in het onaf-
neembare leven van Uw Vader. Wij blijven er
U om vragen !

Dierbare echtgenote, heb dank voor alles wat
gij ooit voor mij hebt gedaan, voeg bij uw

Mastin, Ronse.

tranen om mijn heengaan ook het gebed dat
ook uw leed aan mijn ziel ten goede zal doen
komen.

Bemide familieleden en vrienden, schenkt
mij het laatste maar niet het geringste blijk van
uw liefde en genegenheid een vurig gebed voor
de rust van mijn ziel.

H. Hart van Jezus, ontferm U over mij.

Mevrouw Gilbert DEJONGHE, geboren Agnès DE
RUYCK, zijn echtgenote;
De familiën DEJONGHE, GEENENS, DE RUYCK
en FRANS

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.