

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Mathilde De Kegel

weduwe van de heer

Remeldus De Troyer

Geboren te Aalst op 10 februari 1906 en godvruchtig overleden in de O. L. Vrouwkliniek te Aalst op 1 februari 1976.

Gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten der zieken.

In de liturgie van de overledenen lezen we dit vrouwvol gebed: «Wij smeken U, Heer, ontferm U overeenkomstig Uw goedheid over de ziel van uw dienaar en wil haar vanuit dit sterfelijke leven opnemen in Uw eeuwige heerlijkheid», amen.

Nu deze dierbare overledene van ons is heengegaan kunnen we als een dankbare herinnering aan haar dit gebed voor haar blijven bidden. Dit zal misschien ook het enige zijn wat ze van haar dierbaren nog verwacht.

Moeder was immers een diep gelovige vrouw, die het leven durfde bekijken en overdenken in zijn diepe werkelijkheid. «Niemand komt op de wereld om hier te blijven», zegde ze. Dus ook voor haar zou die dag eens komen. Dit maakte haar niet angstig of nerveus. Met kalme gelatenheid en in overgave aan God, de Heer van alle leven, bereidde ze haar huisgenoten voor op haar afscheid. Wie kon het geloven toen ze enkele dagen voor haar verjaardag beweerde dat ze die niet meer hier zou beleven? Toch is het zo gebeurd. De dag voor het feest van O. L. Vrouw Lichtmis heeft de Heer haar uitgenodigd om voor altijd te delen in zijn eeuwig onvergankelijk licht.

Bemide kinderen en kleinkinderen, dank om uw liefde en genegenheid, die gij me steeds hebt betoond. Moge mijn moedig voorbeeld u tot sterkte zijn en dat God u zegene.

Goede broer, familieleden en vrienden, treurt niet zoals de mensen die geen hoop hebben, zegt St. Paulus. Vertrouwt op God en dient Hem door uw dagelijks gebed en wekelijkse H. Mis.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk, amen.

De heer en mevrouw Marcel DE MOOR-DE TROYER,
De heer en mevrouw Louis DE TROYER-VIJVERMAN,

De heer Paul DE MOOR,
De heer Danny DE MOOR,
Jonge juffrouw Cathleen DE TROYER,
Jonge heer Marc DE TROYER,
Jonge heer Dirk COPPENS,

De families DE KEGEL, DE TROYER,
VAN DEN ABEELE en VAN DEN BROECK.

danken U voor de blijken van deelneming.

Begrav. De Rycke, Nieuwerkerken Tel. 21.54.21
M. A. De Ryck, Nieuwerkerken,